



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024



Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 20, aflevering nr. 4
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel.: 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Bezoeken overlijden Frans van Griensven.
Ine Maas: Gildefeest op zoek naar vrijwilligers.
Redactie: Jan van Doorenpaviljoen.
Jos Gruijters: Koninklijk bezoek.
Chris Arts: Column.
Jos Biemans: Uit het archief
Gerard Maas: Wintercompetitie Wipschieten
Redactie: Vrienden van het gilde.
Redactie: Even puzzelen.

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief april 2024. Allereerst moet ik mijn excuses maken aan onze Koning. In januari is hij gestart met de verjaardag-bezoekjes aan onze leden. Dit natuurlijk naar zijn grote voorbeeld zoon Kailey. In al mijn wijsheid en door een misverstand was zijn verslag niet in de nieuwsbrief opgenomen. Maar, als mosterd na de maaltijd, nu alsnog het verslag. Ik hoop

dat u het toch met plezier zal lezen. In het vervolg zal ik wat oplettender zijn zodat dit niet meer voorkomt hoewel het blijft mensenwerk.

In deze nieuwsbrief verder weer allerlei columns en verslagen en niet te vergeten een verslag van ons bezoek aan gildebroeder Frans van Griensven die we in Bakel een vendelgroet hebben gebracht. Het minste wat we konden doen en nog maar net op tijd. Zeker met de kennis van nu.

Verder zijn we druk met ons gildefeest waarvan de organisatie aardig op schema ligt. We hopen er op 8 en 9 juni een waar volksfeest van te maken waar in ons mooie dorp nog lang over gepraat gaat worden. Ine Maas doet, in deze nieuwsbrief, namens het organisatiecomité een oproep aan iedereen om zich in te zetten als vrijwilliger voor en tijdens het gildefeest.

Geef u op want we kunnen niet zonder u. Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

Activiteiten april 2024.

Woensdag 03: Schietwedstrijd senioren de "Kolenboer" Someren-Eind

Donderdag 04: Ledenvergadering "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 20:30 uur.

Zondag 07: Kringschietwedstrijd Sint Lambertus Someren Eind.

Woensdag 10: Bijeenkomst kring en organisatie gildefeest.

Woensdag 10: Overleg op gemeentehuis m.b.t. Dodenherdenking 4 mei.

Zaterdag 13: Receptie Gilde St. Joris Deurne.

Zondag 14: Kringschietwedstrijd O.L.V. van de Zeven Weeën Lierop.

Woensdag 17: Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij Gilde St. Agatha Boekel

Zondag 21: NBFS-toernooi Kruisboog op Wip in Moergestel.

Dinsdag 23: Hoofdmannenoverleg op 't Wipke te Beek en Donk.

Woensdag 24: Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij Gilde Servatius Lieshout.

Woensdag 24: Bestuursvergadering

Zaterdag 27: Koningsdag

27 april / 5 mei meivakantie.

Zondag 28: Laarbeek Koningschieten.

Verjaardagen in april.

1 jarige deze maand.

09 april: Mari Kerkhof.

Proficiat en een fijne dag toegewenst.

Bezoek en overlijden Frans van Griensven.
(redactie)

We wisten toen allemaal dat het niet zo goed ging met Frans en dat was dan ook een goede reden om hem een vendelgroet te brengen.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024

Op zondag 17 maart zijn we met een mooie groep naar Bakel getogen om Frans een hart onder de riem te steken. Hoewel diverse gildebroeders hadden aangegeven andere verplichtingen te hebben hadden ze toch tijd vrijgemaakt om hierbij aanwezig te zijn. Frans heeft in het verleden en vooral met de bouw van ons paviljoen en bij het schieten een grote bijdrage geleverd en stond altijd klaar om diverse klusjes op te knappen, iets waarvoor we hem altijd dankbaar zijn geweest. Onze hoofdmans sprak dan ook enkele lovende woorden maar bovenal wilde hij de vendelgroet snel brengen om Frans, die naar buiten was gereden in zijn bed, maar geen kou te laten lijden.



Frans omringd door ons gilde.

Frans genoot zichtbaar van de vendelgroet en het weer even samenzijn met alle gildebroeders en zusters. Dochter Ine had zelfs voor de borrel gezorgd zodat we nog 'n keer konden proosten. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief kregen we het bericht dat Frans vrijdag 29 maart is overleden. Gelukkig zijn we net op tijd geweest voor vendelgroet. Ine en familie sterkte met het dragen van dit verlies.



Onze Koning Schudt Frans nog even de hand.

Gildefeest op zoek naar vrijwilligers.
(Ine Maas)



Beste leden van het OLV gilde en vrienden van het gilde. Het gildefeest nadert met rasse schreden en er wordt erg hard gewerkt om er een mooi feest van te maken. Bijna alles is geregeld, sponsoring komt geleidelijk aan binnen, we zijn bezig met het werven van vrijwilligers en de inschrijvingen voor de wedstrijden zijn ook bijna compleet. Ik denk dat we een mooi gildefeest neer gaan zetten met alle gildes uit de regio met daarnaast nog een 5 tal mooie gastgildes waaronder het Groot Gaesbeeker Gilde Soest en het Heilig Kruisgilde Gerwen. De feestavond op 8 juni zal een geweldige avond worden waar we iedereen voor uitnodigen. Om alles tot in de puntjes te kunnen organiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024

Heb je tijd en zin om ons tijdens het opbouwen, tijdens de gildedagen of afbreken te willen helpen dan horen wij het graag. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen met:

4 juni – De vloer van de tent leggen = hele dag

5 juni – Opbouwen van de tent = hele dag

6 en 7 juni - Inrichten van de tent en het omliggende terrein voor de wedstrijden en massale opmars = hele dag

4-5-6-7-10-1112 juni voor het verzorgen van de lunches voor de vrijwilliger = tussen 11.00 en 14.00 uur

8 en 9 juni = munt verkoop aan de kassa.

9 juni - voor het verzorgen van lunches, voor genodigde, jury en vrijwilligers

9 juni – bemannen kinderkraam voor verstrekken van versnaperingen van de braskaart (waaronder suikerspin)

Dit zijn een aantal activiteiten waar we vrijwilligers nodig hebben. Er zijn nog wat specifiekere vrijwilligers vragen daarvoor benaderen we mensen persoonlijk.

We gaan er met hulp van velen een fantastisch feest van maken. Dankzij iedereen die een steentje bijdraagt gaat dat zeker lukken.

Namens het organisatie comité hopen wij u graag te ontmoeten.

Meld je aan via de mail bij Gildefeest2024@olvgilde.nl

Heb je vragen of kun je bepaalde dagdelen. Laat het weten, alle hulp in welke vorm ook is welkom.

Met vriendelijke groet,

Ine Maas Loomans

Secretaris gildefeestcomité

“Jan van Doorenpaviljoen”. (redactie)

Wat de schoonmaak betreft is er weer hard gewerkt bij het paviljoen en alles ziet er weer netjes en verzorgd uit. NLdoet stelt ons voor een uitdaging die we graag elk jaar weer aangaan. Alle deelnemers zijn we ontzettend dankbaar voor het geleverde werk.

Laarbeekkoningschieten 28 april. (redactie)

Op zondag 28 april is het weer zover. Op die dag zal er weer gestreden worden om de titel “Laarbeekoning”. E.e.a. vindt plaats op schietterrein “t Wipke” in Beek en Donk.

De organisatie is in handen van het Gilde Sint Antonius. Wij komen om 12:15 uur bijeen op het “Jan van Doorenpaviljoen”.

Het programma ziet er op die dag als volgt uit.

13:00: Ontvangst gildebreeders Laarbeekse gilden en gasten.

Inschrijven tot uiterlijk 13:30 uur.

14:00: Kort gebed, het wijden van de koningsvogel en het vrijen van de schutsboom

14:30 Aanvang schieten met voorafgaand schoten door het wereldlijke en kerkelijke gezag, Frans Biemans en afgaande Koning.

+/- 17.00: Waarschijnlijk zal de nieuwe Laarbeekoning bekend zijn. Dan volgt de huldiging van de nieuwe Laarbeekoning waarna een vendelgroet wordt gebracht aan de nieuwe Laarbeekoning.

17.30 Gezellig samenzijn.

Uw opgave en bijdrage van € 5, - graag bij Gerard Maas.

Vergeet je legitimatie niet.

Koninklijk bezoek. (Jos Gruijters)

Januari 2024, het begin van een gedenkwaardig jaar voor ons gilde. 700 jaar bestaan gaat mijn voorstellingsvermogen te boven en dat terwijl ik volgens sommigen best wel een grote fantasie heb. Dit jubileum mag ik als gildekoning meemaken; een voorrecht dat me nog zal blijven heugen. Maar voordat er gevierd en herinneringen opgehaald kunnen worden, zal er nog veel werk verzet moeten gaan worden. En –naast mijn werk in Den Bosch, in de politiek en voor Savant Zorg- gaan de gewone gilde-activiteiten ondertussen natuurlijk ook door.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024

Een van die gewone activiteiten heb ik aan zoonlief Kailey te danken. Toen de vogel was gevallen en hij me feliciteerde, kwam ook meteen het verzoek zijn 'klus' af te maken. Hij had zich voorgenomen alle gildeleden bij hun verjaardag als koning te bezoeken en kon dat niet meer afmaken. Dus kwam het verzoek: "Pap, kunde gij daarmee deurgaon?". (hopelijk heb ik 't zo goed geschreven ☺).

Gewoon 'deurgaon' bleek lastig en bovendien vond en vind ik het ook mooi om juist dit jubileumjaar bij alle gildeleden langs te gaan. Zoals bekend begint een jaar altijd op 1 januari en kon ik meteen goede aan de bak: 3 verjaardagen op dezelfde dag, dus dat lukte me niet bij iedereen langs te gaan. Gildepastor Ton Schepers had zijn huis vol met familie en vrienden, dus hebben we afgesproken op een ander moment efkes rustig te gaan zitten en te genieten van Daarna naar Lieshout, waar Jeroen Evers ook al aan het feesten was.

Later in de maand ben ik nog naar de 3^e jarige van die dag gegaan: Willy Otten, weliswaar ongekostumeerd, maar wel gildebroeder, dus ook hem een bezoekje gebracht. Een mooie aanleiding om eens met een gildebroeder, die ik niet zo goed kende uitbreider te kunnen spreken.



Felicities aan Jeroen

De dag daarop mocht ik weer aantreden, maar nu met medebroeders Joop en Thomas naar het gemeentehuis om namens ons gilde het gemeentebestuur en alle ±250 andere aanwezigen een gezond en mooi 2024 te gaan wensen. De foto's daarvan bespaar ik jullie maar, want de belichting daar was niet zoenderend.

Henk van de Ven was de vierde jarige van deze maand. Ik sta er versteld van hoe bezig

dat baasje is, want de afspraak om bij hem op bezoek te gaan hebben we pas voor komende maand kunnen maken.

Als laatste in de januari-rij was zoonlief himself de jarige job. Met een dubbele pet op (uiteraard niet letterlijk) ook bij Kailey op de stoep gestaan (en dat wel letterlijk) om hem te feliciteren met het feit dat hij 35 jaren geleden het levenslicht zag. De felicitatie en het bijbehorende bierpakket werd kamerbreed lachend in ontvangst genomen



Zoon Kailey wordt zeker niet vergeten



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024

Column door Chris Arts **Familiennaam.**

Veel mensen denken dat we onze familienamen aan Napoleon te danken hebben. Dit is onjuist. In 1810 werd het Koninkrijk Holland door keizer Napoleon Bonaparte ingelijfd. Dat had tot gevolg dat de Franse wet ook hier nageleefd moest worden.

De Fransen hadden enige jaren daarvoor een wet uitgevaardigd waarmee zij een betere persoonsadministratie van de bevolking konden handhaven. In wezen werden toen de regels voor de burgerlijke stand opgesteld. Dit hield in principe in dat geboorte, huwelijk en overlijden een verplichte registratie vereiste. Familienamen werden erfelijk in de vorm waarin ze werden vastgelegd.

In de periode 1811-1812 werd men in de gelegenheid gesteld om in het gemeentehuis officieel een familiennaam te bevestigen of aan te nemen in het zogenaamde register van naamsaanneming. In praktijk is daar in beperkte mate gebruik van gemaakt. Waar men soms al eeuwenlang een familiennaam bezat, vond men het niet nodig om dat formeel te bevestigen.



Men trachtte Napoleons voorschriften te ondermijnen en te bespotten door een rare naam aan te nemen, bijvoorbeeld Naaktgeboren of Poepjes. Een man die ik ooit de hand heb geschud, heette Sperna Weiland.

Voor 1811 hadden de meeste inwoners al een familiennaam. Men stond in de omgeving bekend met een voornaam, een achternaam en soms ook met een bijnaam. Een bijnaam kon geleidelijk aan meer nadruk krijgen, zodat hij vervolgens in de plaats kwam van de oorspronkelijke achternaam. Iemand die uit het zuiden kwam, werd in Amsterdam bijvoorbeeld De Vlaming genoemd of De Waal. Namen met 'van' zijn vaak te herleiden naar de plaats waar men vandaan kwam.

Hoe het ook zij, Napoleon werd al gauw verslagen en naar Elba verbannen. Het Nederlandse bewind bleef met straffe hand zijn burgerlijke stand bijhouden. De familienamen werden letterlijk vereeuwigd, ongeacht misvormingen en ouderwetse spellingsvormen. Ze overleefden elke spellingshervorming. Ook van lachwekkende bijnamen en namen die oorspronkelijk heel wat anders betekenden dan men nu veronderstelt, kwam men niet zomaar af.

Alleen na een veeleisende procedure kon men bij Koninklijk Besluit zijn naam wijzigen.

In de loop der tijd is de wet zodanig veranderd dat echtelieden en partners een van beider namen voor hun kinderen kunnen kiezen. Een man met een minder vleierende naam kan een vrouw zoeken die naamkundig meer indruk maakt, om daarmee zijn kinderen te verzekeren van een welvarende naam.

Sinds 1 januari 2024 kan een kind dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders krijgen. Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. De gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. De keuze is eenmalig. Het is niet verplicht een gecombineerde achternaam te kiezen.

Ouders kunnen samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam aangeven. Ze kunnen dit doen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind.

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024

een overgangsregeling tot 1 januari 2025. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor hun kinderen.
Chris.

Uit het archief. (Jos Biemans)

In mei 1927 kwam in de vergadering van de gemeenteraad van Aarle-Rixtel o.a. de naamgeving van de verschillende straten en wegen in het dorp aan de orde. In onze huidige overgeorganiseerde samenleving is het nauwelijks voorstelbaar dat er wegen en straten zouden bestaan die geen formeel vastgestelde naam zouden hebben. Dagblad 'Het Huisgezin' van 20 mei 1927 plaatste een verslag over de behandeling van het agendapunt over het geven van namen aan Aarlese straten:



'De VOORZITTER zegt, dat het de bedoeling is van B&W aan de verschillende straten en wegen in het dorp namen te geven, om verwarring van benamingen te voorkomen. De gemeente is nogal groeiende, en B&W zouden niet langer de toestand willen laten voortduren dat aan dezelfde weg verschillende namen gegeven worden. Het is bovendien voor het bezoeken van en het corresponderen met familieleden en anderen

*gemakkelijk de straatnaam te kennen, terwijl men tegenwoordig is aangewezen op het huisnummer, wat niet altijd zo gemakkelijk te vinden is. Het is bovendien een zaak van orde en enig belang voor het bevolkingsregister en de burgerlijke stand. Volgens het lijstje dat de voorzitter voorleest worden de volgende benamingen voorgesteld: **Brugstraat**, de weg vanaf de Abrug naar de kanaalbrug; **Klokstraat**, de weg vanaf de kanaalbrug tot de klokkengieterij; **Kanaaldijk**, de weg aan de westelijke kant van het kanaal; **Helmondseweg**, de provinciale weg vanaf Slaats tot de Helmondse grens; **Heuvelweg**, de zandweg langs wethouder Sengers; **Heuvelplein**, de omgeving van het Heuveltje in het dorp; **Beekseweg**, de provinciale weg vanaf Beijers naar de hoek; **Kanneluststraat**, de zandweg vanaf Vriens naar de provinciale weg; **Dorpstraat**, de hoofdstraat door het dorp vanaf de Kerkstraat tot Slaats; **Kerkstraat**, de straat die deze benaming al jaren droeg; **Kouwenberg**, de omgeving van de Kouwenberg; **Kapelstraat**, de straatweg vanaf de gemeenteontvanger naar de kapel; **Kloosterstraat**, de weg vanaf gezusters Swinkels tot voorbij het klooster; **Molenweg**, de weg door de Rixtelse akkers; de **Lieshoutseweg**, de provinciale weg vanaf de brug naar Lieshout; de **Laarweg**, de zandweg vanaf Van Brug naar het Wilhelminakanaal;*

***Kapelpad**, het pad bij bakker Van den Heuvel. De VOORZITTER zegt, dat deze benamingen natuurlijk alle mogelijke wijzigingen kunnen ondergaan indien de raad meent betere daarvoor te vinden. VAN DEN HEUVEL zou de wegen liever noemen naar vooraanstaande personen die hier vroeger geleefd hebben. De VOORZITTER zou hiervoor kunnen zijn, als men met benamingen was uitgeput, zoals dat in nieuwe wijken in steden voorkomt, maar voor een dorp wil hij dit ontraden, dan schept men zeker geen precedenten.'*

Wintercompetitie 2023-2024 Wipschieten.

(Gerard Maas)

Henk van der Velden en Gerard Maas beide lid van het O.L.V. Gilde Aarle-Rixtel zijn de winnaars van de wintercompetitie wipschieten 2023-2024.

Deze competitie begon op zondag 5-11-2023 en eindigde op zondag 10-03-2024. In deze periode is er op 16 zondagen geschoten waarvan 8 x voor de kaart geschoten moest worden om voor de einduitslag mee te doen. Deze wedstrijden waren goed bezet gemiddeld 10-13 personen per wedstrijd. Henk van der Velden eindigde als 1e bij het onderdeel Opgelegd, 2e Hans van den Boomen en 3e Toon van Dommelen beide lid



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024

van het Sint Antonius Sebastianus Gilde uit Gemert.

Bij het onderdeel vrije-hand werd Gerard Maas 1e, 2e Hans van den Boomen Sint Antonius- Sebastianus Gilde Gemert en een gedeelde 3e plaats was er voor Toon van Dommelen Sint Anthonis- Sebastianus Gilde Gemert en Henk van der Velden.

De laatste wedstrijd werd afgesloten met de prijsuitreiking voorzien van een drankje een hapje.



Winnaars wintercompetitie 2023-2024

Op 8 en 9 juni a.s. organiseert het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel een groots

kringgildefeest ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan op het gildeterrein aan de Hagelkruisweg 30 in Aarle-Rixtel.

Op zondag 09 juni zullen er voor de schutters van de gilden wedstrijden in geweer en kruisboog schieten georganiseerd worden. Mocht u een kijkje willen komen nemen dan bent u van harte welkom

Schietwedstrijden. (Henk van der Velden)
17 Maart 2024 Gilde Sint Joris Someren kringwedstrijd Brabants wipschieten kring Peelland.

Op zondagmiddag 17 maart is de eerste kringwedstrijd Brabants wipschieten 2024 verschoten bij het Sint Joris gilde in Someren. Ondanks de voorspellingen waren de weeromstandigheden goed en werd er fel gestreden om de eer door de 28 schutters die deelnamen aan deze wedstrijd.

De resultaten waren voor de Laarbeekschutters goed te noemen ondanks dat het schieten moeilijk was. Grote winnaar werd Gerard van der Linden van het Sint Servatius gilde uit Lieshout die 1^e Kampioen werd, ook wist Gerard 4^e te worden op het onderdeel Personeel. Voor Goen Vorstenbosch van hetzelfde gilde was er een 2^e prijs Bejaarden weggelegd. Ook voor Berry Vorstenbosch van het Sint Servatius

gilde uit Lieshout was er een 5^e prijs Personeel weggelegd.



Schutters van Lieshout en Aarle-Rixtel gebroederlijk naast elkaar

1^e op het onderdeel personeel werd Henk van der Velden die ook 1^e prijs Bejaarden bemachtigde en als gastschutter van gilde Sint Lambertus mede het viertal won. Verder was er een 4^e puistprijs voor Gerard Maas.

De volgende kringwedstrijd Brabants wipschieten is op zondag 7 April 2024 bij gilde Sint Lambertus in Someren-Eind aanvang 13:00 uur.

Wilt u ook kennis maken met de schietsport, neem dan contact op met een van de gildes in Laarbeek



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2024

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Momenteel lijkt het wel of we alleen nog maar over ons gildefeest kunnen praten. Het is natuurlijk ook zo dat de meeste aandacht hiernaar uitgaat. Het moet een geslaagd feest worden en we hebben wat dat betreft zeker een reputatie hoog te houden. Onze vrienden willen we echter niet vergeten want eerst krijgen we nog onze vriendendag.

Op zondag 5 mei is het dan weer zover en worden alle vrienden verwacht op het “Jan van Doorenpaviljoen. We gaan u weer ontvangen met alle egards en u kan weer genieten van een mooie dag onder het genot van een hapje en een drankje. Uiteraard wordt er ook weer geschoten om de titel Hagelkruiskoning die nu nog in handen is van Steven van Roessel. De uitnodiging is inmiddels bij u en in bus gevallen en om even zakelijk te zijn wordt u daarin verzocht de vriendenbijdrage van €25,- weer te voldoen. Oh ja, we hebben nog steeds vrijwilligers nodig voor ons gildefeest. Hebt u zin en tijd dan zien we jullie opgave graag tegemoet. Dat kan bij de organisatie via de mail op: Gildefeest2024@olvgilde.nl

De werkzaamheden starten op dinsdag 4 juni met het opbouwen en inrichten van de tent waarvoor we de rest van de week hebben uitgetrokken. Tijdens het weekend bestaat de hulp ondermeer uit hand en spandiensten in

en rond de tent. Er wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden. Ook na het feestweekend is alle hulp welkom want dan moet er geruimd worden wat ook nog 3 of 4 dagen in beslag gaat nemen. Schroom niet want uw bijdrage hoe klein dan ook is van harte welkom.

Jarige Vrienden in april.

01 april: Steven van Roessel.

06 april: Tijmen de Boer

10 april: Anneke van de Ven

Proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even puzzelen. (redactie)

Sudoku

5			2	8			
	4	1	9		6	5	
					7		
3						4	7
9				3		6	
8	5	2			3		
		8	3		1		5
					9		1
						8	

		1					8
	6		7				
				9	4		
	8				3		1
			1			5	
	2	7		6			3
8		3	9			4	1
	7		5	3			
							7

			9	8			
				1	6		
2	8	3				6	9
				2		3	
	6				7	8	
1		2					7
		4	3				8
					7		4
9				2		1	5